



Nyhetsbrev
Juli 2020
Stiftelsens logotype

*Kära Vänner
och
Understödjare!*

Kanske har Du redan lagt märke till att Stiftelsen Brödet har fått en ny logotype eller ”logga” i brevhuvudet. Det var nämligen så att när Lena Åkerlund och Karin Bergqvist i juli 1995 bildade stiftelsen och funderade på vad stiftelsen skulle heta, så kom Karins måg Rolf Månsson med förslaget att döpa den till Stiftelsen Brödet. Rolf utarbetade även tillsammans med sin hustru och tillika styrelsemedlem Sara Bergqvist Månsson ett brevhuvud i form av en brödkaka som vi med tacksamhet använt ända sedan dess. När nu en av Sveriges stora begravningsbyråer, Lavendla, bad stiftelsen lämna in sin logga till dem för att underlätta för personer som vill ge en minnesgåva, så behövdes brevhuvudet förvandlas till en riktig logga. Det har nu Hans Hammarfors, som sköter stiftelsens hemsida, och hans sambo Pirkko hjälpt oss med. Den nya loggan kommer alldeles lagom till stiftelsens 25-årsjubileum som vi hoppas kunna fira söndagen den 18 oktober såvida inte coronapandemin lägger krokben i vägen.

Hans har tagit ett eget foto av en brödkaka och gjort typsnittet i namnet mjukare genom att använda ett annat typsnitt. Symboliken i brödkakan har förtydligats genom sädesaxet – Pirkkos fina idé.

Arne Wikström skriver lite om loggans symbolik så här:

Jesus säger: *Jag är livets bröd*. Brödet som ska ge världen liv. Detta bröd ska brytas och delas med andra.

Rosalind Rinker skriver hur det kan gå till: *Evangelisation är när den ene tiggaren talar om för den andre var det finns bröd*.

I bönen Fader Vår ber vi: *Vårt dagliga bröd, ge oss idag*. Vi behöver alla mat varje dag för att överleva. Idag svälter många. Men många hungrar också efter livsmod och mening i livet. Stiftelsen Brödet vill vara med och hjälpa både med jordiskt bröd och himmelskt bröd. Som gossen som gav sin matsäck till Jesus får vi ge det vi har till Gud.

Karin Bergqvist skriver i en dikt:

*Herre,
ge oss livets bröd
när våra hjärtan hungrar,
ge oss levande vatten
när vi försmäktar av törst.*

*Herre,
ge oss livets ljus
när vi inte ser vägen
när vi inte längre ser Din kärlek.*

*Uppfyll oss med dig själv
så att vår vandring
här på jorden
blir ödmjuk och trygg.*



Stiftelsen Brödet och vi i styrelsen
hoppas Du tycker om den nya loggan.
Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger

Stiftelsen Brödet - BG 900-4201 och PG 90 04 20-1, Swish 1239004201

Org.nr: 802401-2844, www.stiftelsenbrodet.se, e-mail: kontakt@stiftelsenbrodet.se

Stiftelsen Brödet, Att. L.Åkerlund, Grev Turegatan 64, 114 38 Stockholm Tel: 070-2545233

Styrelse: Lena Åkerlund, ordf, Roger Arvidsson, sekr, Arne Wikström, Suppl: Ivar Boman, Elisabeth Kedland Hofberg