

Romska barn i byn Floresti, Rumänien

”Jag tror på det här projektet i Floresti”, säger Bernt Texén, som själv har lång erfarenhet av humanitär hjälpverksamhet på kristen grund. Bernt har nämligen tillsammans med sin fru Monica grundat OSS-hjälpen och har kört oräkneliga hjälpsändningar främst till Vitryssland men även till Litauen och Rumänien. Bernt har varit inne i fängelser, barnhem, sjukhus, skolor och många fattiga hem och har mycket att jämföra med. Det projekt han nu syftar på är ett projekt som Stiftelsen Brödet tog initiativet till för ett par år sedan och driver tillsammans med samarbetsorganisationen Excelsior Foundation i Rumänien och som riktar sig till romska barn och ungdomar så att de ska få skolutbildning och möjlighet till en ljusare framtid för sig själva och sina familjer.

Det stora flertalet vuxna romer i Rumänien har inte gått i skola, i varje fall inte under någon längre eller sammanhängande period, och många kan därför varken läsa, skriva eller räkna. De allra flesta är mycket fattiga och har dåliga bostäder, kanske varken vatten, avlopp eller elektricitet, de har ont om pengar till mat, kläder och andra förnödenheter. De behöver uppmaning och uppmuntran för att sända sina barn till skolan – inte bara en dag någon gång då och då utan dag efter dag. Dessa barn kan inte få hjälp med läxorna av sina föräldrar utan kan behöva få sådant stöd från annat håll.

Projektledarna från Excelsior Foundation Dana och Nuti har upprättat god kontakt med skolan i Floresti och har tillsammans med skolans psykolog Loti besökt samtliga 182 romska familjer i byn och tagit reda på hur gamla barnen är, om de är friska eller har handikapp och varje familjs speciella behov. Genom projektet har de fått möjlighet att införskaffa och dela ut nödvändiga mediciner, hygienartiklar, skolmaterial, kläder m.m. till barnen och familjerna. I början av terminen fick varje romsk familj som sänder sina barn till skolan komma och hämta en säck vinterkläder. Dana säger nu till Stiftelsen Brödet att behovet av skor är stort bland barnen. Floresti ligger i det bergiga Transsylvanien där vintern är kall. Det är inte lätt att komma till skolan om man inte har ordentliga skor och ytterkläder.

Månad efter månad ordnar Dana och Nuti olika ”workshops” i skolans samtliga 17 klasser. På ett pedagogiskt och lekfullt sätt informerar de om hur man kan hålla sig friskare, varför man ska äta varierad kost, att det är viktigt att lyssna på läraren o.s.v. Om barnen inte fått frukost hemma, delar de ut bröd, frukt eller annat åt eleverna. Tidigare hade barnen inget att göra på rasterna vilket gjorde att det ofta blev bråk och gruff. Genom projektet har hopprep, bollar och spel införskaffats som eleverna kan sysselsätta sig med och på så sätt leka tillsammans. Dana och Nuti ordnar också små tävlingar med prisutdelningar. Eleverna älskar sina projektledare. Nyligen fick Dana en lapp från en av eleverna, där det stod: ”Till dig. Mitt namn är Darina. Jag är 10 år. Jag är snäll och duktig. Även om jag inte fick något pris så är du själv den allra bästa presenten. Jag är glad att du kom till vår skola och att du ska fortsätta att komma. Jag hoppas det blir under lång tid. Med kärlek, Darina.”

För att Darinas och de andra romska barnens önskan ska gå i uppfyllelse så att projektet kan fortsätta under lång tid, behöver Stiftelsen Brödet ekonomiskt stöd. Hjälp oss du också. Mer information finns på www.stiftelsenbrodet.se

Lena Åkerlund, ordf. Stiftelsen Brödet, akerlund.lena@gmail.com

